

BROEDER ELOOI
&
CIBKE

De Zilverschatten



IN 1107 GAAT DE BENEDICTIJNER-MONNIK LIGERIUS ZICH VESTIGEN IN DE OP DIT MOMENT NOG ONBEWOONDE EN WOESTE DUINEN TE KOKSIJDE. OP DEZE PLEK BOUWDE HIJ EEN KLUIS.



20 JAAR LATER - EN EEN AANTAL MONNIKEN MEER - GAAT MEN STEVIGER GEBOUWEN OPTREKKEN, MET STENEN, FUNDAMENTEN EN MET PANNEN BEDEKTE DAKEN. DE ABDIJ GROEIDE EN HET AANTAL MONNIKEN STEEG.

IN 1151 TREFT DE 60-JARIGE IPESBALD IN BIJ DE ABDIJ. VIER JAAR LATER STAAT HIJ AAN HET HOOFD VAN DE ABDIJ, DIE HIJ 12 JAAR LANG ZAL LEIDEN.



DE MONNIKEN STAAN IN VOOR HUN EIGEN ONDERHOUD. ZE ZAAIEN, MAAIEN, BAKKEN, BROUWEN EN SMEDEN.



OP EEN DAG KLOPT ER EEN MONNIK AAN DE POORT DIE VAN HET VERRE BYZANTIUM KOMT. ZIJN AMBACHT IS EDELSMID. IETS WAT TOT NU TOE NOG ONTBRAK IN DE DUINENABDIJ.



BLIJ DAT JE ER BENT, BROEDER ELOOI! JE KRIJGT EEN SMIDSE EN EEN CEL TER BESCHIKKING.

HET LEVEN GAAT ZIJN GEWONE GANG IN DE ABDIJ. HET GEBOUWENCOMPLEX WORDT UITGEBREID EN DE BOUW VAN EEN DER GROOTSTE KERKEN GAAT VAN START.



ONDERTUSSEN IS HET 1262 GEWORDEN. DE ABDIJ IS VOLTOOID EN OP 13 OKTOBER WORDT EEN VAN DE PRACHTIGSTE EN GROOTSTE KERKEN INGEWIJD. HET HEILIGDOM WAS 112 METER LANG. OP DAT MOMENT TELDE DE ABDIJ 380 MONNIKEN.

DE ALCHEMIST RAYMUNDUS LULLUS VRAAGT ONDERDAK. HIJ IS OP DOORTOCHT NAAR SPANJE. DEZE OUDE WIJZE MAN IS OP ZOEK NAAR DE "QUINTA ESSENTIA": DE STEEN DER WIJZEN DIE ONEDELE METALEN IN GOUD KAN VERANDEREN.

RAYMUNDUS, HOE VER STA JE MET JE ZOEKTOCHT?

WEL, BROEDER ELOOI, IK HEB HET GEVOEL DAT IK ER BIJNA KLAAR MEE BEN!

TOON MIJ EENS DEZE AVOND IN MIJN SMIDSE JOUW RESULTATEN.







IN DE 15E EEUW VERMINDERT HET AANTAL MONNIKEN ZODAT MEN EROVER NADENKT OM DE ABDIJ TE VERLATEN. ALLES WORDT OVERROMPELD DOOR DE HOGE BLEKER, 33 METER HOOG, DE HOOCHSTE DUIN AAN DE KUST DIE ZICH LANGZAAM VERPLAATSTE.

OP 15 AUGUSTUS 1566 BESTORMEN DE GEUZEN DE ABDIJ. DE MONNIKEN WORDEN VERJAGD, HET MEUBILAIR STUKGESLAGEN EN DE SCHITTERENDE BIBLIOTHEEK GEPLUNDERD.

CIBKE, WE HEBBEN MAAR ENKELE BOEKEN KUNNEN REDDEN!

IK VIND DIT ZO ERG VOOR ONS ALLEMAAL!

IN 1578 KOMT HET EINDE. DE ABDIJ-GEBOUWEN WORDEN AFGEBOKEN EN DE STENEN WORDEN ALS BOUWMATERIAAL OPENBAAR VERKOCHT.

ZUCHT

DE MONNIKEN DUIKEN ONDER BIJ FAMILIE. MAAR BROEDER ELOOI EN CIBKE HEBBEN GEEN FAMILIE. ZE KRIJGEN ONDERDAK BIJ EEN PASTOOR, WAAR ZE IN ARMOEDE LEVEN.

ACH, CIBKE, KIJK NAAR DEZE KELK. ZE IS KAPOT-GEMAAKT. IK ZOU ZE WILLEN HERSTELLEN MAAR IK HEB GEEN GRAM ZILVER MEER!

HOE ZOU IK TOCH BROEDER ELOOI KUNNEN HELPEN?!

OP DAT MOMENT VEROVEREN DE EUROPEANEN DE WERELD. DE SPANJAARDEN BRENGEN GOULD EN ZILVER MEE UIT MEXICO EN PERU. IN 1560 WERD ER 266 TON ZILVER NAAR EUROPA VERVOERD.

CIBKE BESLUIT NAAR SPANJE TE VERTREKKEN OM VANDAAR NAAR DE PAS ONTDEKTE LANDEN TE REIZEN OP ZOEK NAAR ZILVER.

TOT GAUW!

CIBKE VAART MEE ALS VERSTEKELING MET DE SPANJAARDEN. DE REIS NAAR PERU DUURT WEKEN.







ONDETTUSSEN ZIJN ALBRECHT EN ISABELLA AAN DE MACHT. DE BAROKKE PERIODE KENDE EEN BLOEIPERIODE TIJDENS HET TWAALFJARIG BESTAND.



ZEVEN DAGEN LANG KOMEN ONZE VRIENDEN ZICH AANBIEDEN OM EEN GESPREK TE KRIJGEN MET LOPEWIJK XIV, MAAR ZE KRIJGEN DE KONING NIET TE ZIEN.





ACH, CIBKE, DE MENSEN ZIJN ONTEVREDEN. DE RIJKE ZOALS DE ADEL EN DE BISSCHOPPEN MOETEN GEEN BELASTING BETALEN. DE ARMEN BETALEN VEEL TE VEEL BELASTINGEN.



MAAR ELOOI, DAT IS ONRECHTVAARDIG!

INDERDAAD, MAAR NU Zouden WE BETER VOOR ONSZELF ZORGEN EN PROBEREN TE ONTSNAPPEN!



OP 21 JANUARI 1793 WORDT LODEWIJK XVI NAAR HET SCHAVOT GELEID. BIJ DE VERWARRING DIE ONTSTAAT NA DE ONTHOOFDING VAN DE KONING, LUKT HET BROEDER ELOOI EN CIBKE OM TE VLUCHTEN...



VLUG! ZE HEBBEN NIETS GEMERKT!



VOORUIT! WE KEREN TERUG NAAR DE KUST!



IN VLAANDEREN GEKOMEN ZIEN ZE DAT KERKEN EN KLOOSTERS GESLOTEN ZIJN. PRIESTERS ZIJN GEVLUCHT OF ALS LANDLOPER OPGEPAKT. BROEDER ELOOI EN CIBKE SLUITEN ZICH AAN BIJ HET VERZET.



BESTE MENSEN, WE MOETEN DE MIS ONDERGRONDS OPDRAGEN. WE HEBBEN OOK GEEN KELK MEER. DE FRANSE REVOLUTIONAIRES HEBBEN ALLES AFGEPAKT.



ONZE VRIENDEN GAAN IN HET GEHEIM TINNEN KELKEN EN CIBORIES MAKEN.



BIJ DE KOMST VAN NAPOLEON BONAPARTE WORDEN DE KERKEN TERUG OPENGESTELD. MAAR IN 1815 WORDT NAPOLEON VERSLAGEN BIJ DE SLAG VAN WATERLOO.



BROEDER ELOOI, WAAROM
ZIJN WE ONDERWEG
NAAR BRUSSEL?!

BELGIË EN NEDERLAND WORDEN
EËN LAND EN DE NEDERLANDER
WILLEM I WORDT TOT KONING
GEKROOND.

KRIJGEN WE NU
EEN HOLLANDER
ALS KONING?!



GEDURENDE 15
JAAR WERKEN ONZE
VRIENDEN VOOR
WILLEM I TE
BRUSSEL. MAAR DE
BELGEN JAGEN DE
HOLLANDERS
BUITEN. ZE WILLEN
ONAFHANKELIJK
ZIJN.



VOORUIT CIBKE, WE NEMEN ONZE
SPULLEN EN BEGINNEN EEN NIEUW
LEVEN AAN DE KUST.

MORGEN KOMT IN DE PANNE
DE EERSTE BELGISCHE
KONING AAN. WE GAAN
KONING LEOPOLD I DAAR
VERWELKOMEN!



HET IS 1831 ALS
LEOPOLD I IN DE PANNE
AANKOMT.
ONZE VRIENDEN STAAN
IN HET PUBLIEK TE
KIJKEN...



MET HUN GESPAARDE GELD KOPEN ZE
EEN HUISJE IN VEURNE...

KOM,
WE RICHTEN
EEN ATELIER IN EN
WERKEN VOOR DE
BEVOLKING!

ZO, NU KUNNEN WE
MOOIE NIEUWE ZAKEN
MAKEN ZOALS
BESTEKKEN EN
SCHALEN!



OF OUDE VOORWERPEN
HERSTELLEN ZOALS DEZE
RAMMELAAR!



1889

IDESBALD
VAN
TEN DUINEN

HEB JE HET AL
GEHOORD,
CIBKE?!

WAT?!



VADER IDESBALD
WORDT NOG EENS OPGEGRAVEN
TE BRUGGE. ZE WILLEN HEM
HEILIG VERKLAREN.



ONDETTUSSEN
IS HET
TOERISME AAN
DE KUST IN
OPMARS.



VANAF 1904 RIJDT DE PAARDENTRAM, WAT
LATER KOMEN DE EERSTE VILLA'S.

DAAR WIL IK
EVEN OP, BROEDER
ELOOI!

OKÉ,
IK GA
MEE!



HET EERSTE HOTEL OP DE ZEEDIJK
VAN KOKSIJDE 'DE TERLINCK' WORDT
GEOPEND IN 1905.

VOOR DIT HOTEL
HEB IK MOOIE ZAKEN
GEMAAKT ZOALS KOFFIEPOT JES,
MELK- EN SUIKERPOT JES!

OP EEN ZOMERSE DAG...

KOM, WE
GAAN EVEN EEN
KIJKE NEMEN AAN
HET STRAND!

KIJK, ELOOI! DAAR
LOPEN PAARD EN
KAR IN ZEE!
WAAROM?!

JA LEBKE, HET IS VERBODEN
OM IN BADKOSTUUM OVER HET
STRAND TE LOPEN.



DUS DE
MENSEN KLEDEN
ZICH OM IN DIE
KARREN?!

JA, HET PAARD
TREKT DE KAR IN
ZEE EN DAN GAAN DE
MENSEN IN HET WATER.

ZO IS HET JAAR 2000
AANGEBROKEN...

ACH, ELOOI, HOE
LANG IS HET GELEDEN
DAT WE NOG EENS
EEN KELKJE
MOCHTEN MAKEN?

JA, AL
EEN TIJDJE,
DA'S WAAR!

BOEHOE!

?!
WAT
SCHELT
ER?!

ZE HEBBEN ME
NIET MEER
NODIG!!!

WAAROM
DENK JE
DAT?!

DE PASTOORS
GEBRUIKEN VANDAAG
NIET LANGER ZILVEREN
KELKEN MAAR KERAMISCHE
EN ZELFS HOUTEN EXEMPLAREN.

MAAR BROEDER ELOOI
KOMT MET DE
OPLOSSING!
IN KOKSIJDE, CIBKES
GEBOORTESTREEK,
GAAT MEN EEN MUSEUM
VOOR RELIGIEUS ZILVER
OPSTARTEN.
ZE ZOEKEN ER NOG EEN
CONCIERGE VOOR...



YAHOE!!



EVEN LATER...



DAT IS DE
ONZE LIEVE VROUW TER
DUINENKERK. ZE LIJKT EEN
BEET JE VREEMD MAAR ZE
HEEFT WEL EEN MOOI VERHAAL.

VERTELLEN!



WEL CIBKE, MEN HEEFT NAGEDACHT BIJ DE
BOUW VAN DEZE MODERNE KERK.
DE GOLVENDE VORM EN BLAUGROENE KLEUR
VAN HET DAK DOEN DENKEN AAN DE
GOLVEN VAN DE ZEE, EN DE
LICHTBEIGE BAKSTENEN MUREN
AAN DE DUINEN IN DE
OMGEVING.



JA, NU ZIE IK HET
OMDAT JIJ HET
ZEGT, BROEDER
ELOOI!



ONDETTUSSEN ZIJN ZE
AANGEKOMEN OP HET KABINET
VAN DE BURGEMEESTER.

HALLO!
HOE IS 'T
ERMEE?!

PRIMA,
PRIMA, NU
TOCH!



BROEDER ELOOI
VERTELT WAAROM ZE
BIJ HEM TERECHT
GEKOMEN ZIJN...

MAAR NATUURLIJK
KRIJGEN JULLIE DE JOB
VAN CONCIERGE!!!



DAARDOOR KOMT HET DAT BROEDER ELOOI,
DE EDELSMID, EN CIBKE GAAN ZORGEN VOOR
DE OPVANG EN DE RONDELEIDING VAN DE
BEZOEKERS TER PLAATSE.



En ze leefden nog
lang en gelukkig...

Patrick Roelens • Kris Foubert

Broeder Flooi en Cibke





Broeder Flooi en Cibke



Tekeningen:
PATRIEK ROELEN
Verhaal:
KRIS FOUBERT

